



**The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan
Volume IX – The Unity of Religious Ideals,
21. The Sufi Movement**

**De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan
Deel IX – De eenheid van religieuze idealen,
21. De Soefi Beweging**

De tien soefi-gedachten

1. Er is één God, de Eeuwige, het Enige Wezen; alleen Hij bestaat.
2. Er is één Meester, de Leidende Geest van alle zielen, die zijn volgelingen constant naar het licht toe leidt.
3. Er is één Heilig Boek, het heilige geschrift van de natuur, het enige geschrift dat de lezer het licht brengt.
4. Er is één Religie, de onwankelbare voortgang in de juiste richting naar het ideaal, wat aan het levensdoel van iedere ziel beantwoordt.
5. Er is één Wet, de Wet van Wederkerigheid, die nageleefd kan worden door een zelfloos geweten benevens een gevoel van ontwaakte rechtvaardigheid.
6. Er is één Broeder- en Zusterschap, de menselijke broeder- en zusterschap, die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het ouderschap van God.
7. Er is één Moreel Grondbeginsel, de liefde die voortkomt uit zelfontkenning en die in goede daden tot volle ontplooiing komt.
8. Er is één Voorwerp van Verering, de schoonheid die het hart van haar aanbieder via alle aspecten van het geziene naar het Ongeziene verheft.
9. Er is één Waarheid, de ware kennis van ons innerlijke en uiterlijke wezen, die de essentie van alle wijsheid is.
10. Er is één Pad, de vernietiging van het valse ego in het ware ego, wat de sterfelijke optilt naar onsterfelijkheid en waarin alle volmaaktheid verblijft.

De doelen van de Soefi Beweging

1. De kennis van eenheid, de religie van liefde en wijsheid, te verwezenlijken en te verspreiden, opdat de vooringenomenheid van geloven en geloofsovertuigingen als vanzelf wegvalt, het menselijke hart van liefde overloopt en alle haat die is veroorzaakt door onderscheid en verschil wordt weggevaagd.
2. Het licht en de kracht die latent aanwezig zijn in de mens, het geheim van alle religie, de kracht van mystiek en de essentie van filosofie, aan het licht te brengen zonder zich te bemoeien met gewoonten of overtuiging.
3. Te helpen bij het dichterbij elkaar brengen van de twee tegenovergestelde polen van de wereld, het Oosten en het Westen, opdat de Universele Broeder- en Zusterschap zich als vanzelf vormt en opdat de mens de mens ontmoet voorbij de enge grenzen van land en ras.

Het symbool van de Soefi Beweging

Het symbool van de Soefi Beweging is een hart met vleugels. Dit verklaart dat het hart zich tussen ziel en lichaam in bevindt, een medium tussen spirit en materie in. Wanneer de ziel wordt bedekt door haar liefde voor materie wordt ze vanzelfsprekend tot materie aangetrokken. Dit is de wet van de zwaartekracht, in abstracte vorm, zoals er in de Bijbel wordt gezegd: 'Waar uw schat is, daar zal uw hart zich ook bevinden.' Wanneer de mens de dingen van de aarde op prijs stelt wordt zijn hart naar de aarde toe getrokken. Het hart is echter niet alleen onderhevig aan de

zwaartekracht, maar ook aan de aantrekkingskracht van bovenaf, en net zoals in de Egyptische symboliek vleugels het symbool zijn van spirituele vooruitgang, zo drukt het hart met vleugels uit dat het hart omhoog reikt naar de hemel.

De halve maan in het hart duidt op de ontvankelijkheid van het hart. De halve maan vertegenwoordigt de ontvankelijkheid van de wassende maan voor het licht van de zon, want de maan ontvangt vanzelfsprekend het licht, dat haar ontwikkelt totdat ze de volle maan wordt. De voornaamste lering van het Soefisme is de lering een leerling te worden, want het is de leerling die een kans heeft een leraar te worden, en wanneer iemand eenmaal denkt dat hij een leraar is is zijn ontvankelijkheid verdwenen. De grootste leraren van de wereld zijn de grootste leerlingen geweest. Het is dit principe dat door de halve maan wordt gesymboliseerd: de halve maan in het hart maakt duidelijk dat het hart dat ontvankelijk is voor het licht van God verlicht wordt.

De uitleg van de vijfpuntige ster is dat die het goddelijke licht voorstelt. Want wanneer het licht komt heeft het vijf punten; wanneer het terugkeert, heeft het vier punten, het eerste duidt op creatie, het laatste op vernietiging. De vijfpuntige ster stelt ook de natuurlijke gestalte van de mens voor, hoewel die met vier punten alle vormen van de wereld voorstelt. Maar de vorm met de vijf punten is een ontwikkeling van de vierpuntige vorm. Als iemand bijvoorbeeld met zijn benen bij elkaar staat en met gespreide armen vormt hij een vierpuntige vorm, maar wanneer iemand activiteit toont – dansen, springen of een been bewegen – dan vormt hij een vijfpuntige ster, die een begin van activiteit voorstelt; met andere woorden, een begin van leven.

Het is het goddelijk licht dat door de vijfpuntige ster wordt voorgesteld en de ster wordt gereflecteerd in het hart dat ontvankelijk is voor het goddelijk licht. Het hart dat door zijn ontvankelijkheid het goddelijk licht heeft ontvangen wordt bevrijd, zoals de vleugels laten zien. Kortom, de betekenis van het symbool is dat het hart dat ontvankelijk is voor het licht van God wordt bevrijd.

De Soefi Boodschap is het antwoord op de roep van de mensheid van nu; want ze stemt overeen met de wetenschap en ze verdedigt alle religies. Onze beweging verleent haar dienst aan God en aan de mensheid, zonder enige intentie om een exclusieve gemeenschap te vormen, maar om in deze dienst mensen van alle verschillende religies te verenigen. Deze beweging staat, in haar babytijd, slechts aan het begin van haar werk, maar haar culminatie zal een wereldbeweging zijn. Het is de wereldboodschap en de religie die de religie van de gehele mensheid zal zijn; een religie die de aandacht van iemand niet van zijn eigen geloof af haalt, maar dat geloof steviger, meer verlicht, met meer sympathie voor zijn eigen religie. Het is een religie die tolerantie jegens het geloof van iemand anders onderricht; een religie die het hart opent voor woorden van wijsheid, ongeacht waar die vandaan komen. Dit is niet alleen een kerk, maar ook een school waar een les te leren valt, de les van tolerantie; leren om respect voor alle leraren te hebben en alle geschriften te respecteren; een les die ons leert dat wij onze eigen religie niet hoeven op te geven, maar dat we alle religies zouden moeten omarmen om de heiligheid van religie volmaakt te maken.

Was het niet de wens van Krishna en van Boeddha dat wijsheid in al haar aspecten begrepen zou moeten worden, en was het niet het verlangen van al diegenen die hun leven en energie hebben opgeofferd in de dienstverlening aan de mens dat de mensheid gezegend zou worden en er voordeel bij hadden bij wat zij brachten? Was het niet de wens van Rama dat alle mensen op de wereld samen zouden komen in het begrip dat er slechts één religie is? De droom van Jezus en de inspiratie van Mohammed was de eenmaking van religie, ze was het oogmerk van Abraham en het verlangen van Mozes. Dat wat de profeten uit het verleden vanwege de moeilijke omstandigheden van hun tijd niet teweeg konden brengen, wordt nu teweeggebracht als de verhoring van hun gebeden die duizenden jaren zijn gebeden. De zegening die wij in deze dienstverlening ontvangen is de zegening van alle grote leraren, profeten en verlichte zielen, allemaal bij elkaar genomen.

De Universele Eredienst is dus de religie van de toekomst, die de mensheid het ideaal van de eenmaking van religie brengt; het ideaal van boven het sektarisme en de begrensde kijk op het leven van gemeenschappen en groepen uit te geraken. En we dienen in gedachten te houden dat geen politieke of sociale inspanning compleet zal zijn zonder het ideaal van waarheid, van eenwording met God hoog te houden. Dit is de enige bron waarin de mensheid zich uiteindelijk dient te verenigen.

Het doel van de Soefi Beweging

Het doel van de Soefi Beweging is eenheid na te streven. Haar belangrijkste doel is de mensheid, verdeeld als zij is in zo veel verschillende groepen, dichter bij elkaar te brengen in het diepere begrip van het leven. Ze is vooral op drie manieren een voorbereiding op een wereldgodsdienst. De eerste manier is het filosofische begrip van het leven; de tweede manier het teweegbrengen van broeder- en zusterschap onder rassen, landen en geloofsovertuigingen; en de derde manier is het tegemoetkomen aan de grootste behoefte van de wereld, wat de hedendaagse religie is. Het is haar taak om de wereld die natuurlijke religie te brengen die altijd al de religie van de mensheid is geweest: het respecteren van elkaars overtuiging, geschrift en leraar.

De Soefi boodschap is de echo van dezelfde goddelijke boodschap die altijd is gekomen en die altijd zal komen om de mensheid te verlichten. Ze is geen nieuwe religie; ze is dezelfde boodschap die aan de mensheid is gegeven. Ze is de voorzetting van dezelfde religie uit de oudheid die altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan, een religie die bij alle leraren en geschriften hoort. Ze is de voortzetting van alle grote religies die op verschillende tijden zijn gekomen; en ze is een eenmaking van al die religies, wat het verlangen van alle profeten was.

De Soefi Beweging bestaat uit diegenen die dezelfde idealen hebben om God en de mensheid te dienen en die het ideaal hebben om een deel van of hun gehele leven te wijden aan de dienstverlening aan de mensheid op het pad van waarheid. Deze Beweging heeft haar groepen waarvan de leden tot al de verschillende religies behoren, want iedereen is welkom, Christenen, Boeddhisten, Parsi's, Moslims. Er worden geen vragen gesteld bij iemands geloof of geloofsovertuiging; iedereen kan zijn of haar eigen kerk, religie, gezindte aanhangen; niemand hoeft in een bepaalde geloofsovertuiging of dogma te geloven. Er is vrijheid van denken. Tegelijkertijd wordt er op het pad een persoonlijke begeleiding gegeven bij de problemen van zowel het uiterlijke als het innerlijke leven.

Degenen die tot de esoterische school van de Soefi Beweging behoren wordt, naast persoonlijke begeleiding, de studieonderwerpen gegeven die alleen aan diegenen worden toevertrouwd die eraan toe zijn om ze te ontvangen. Er zijn subtiliteiten in de vorm van ideeën, van spirituele, morele of filosofische ideeën, die in eerste instantie niet aan iedereen gegeven kunnen worden, maar ze worden zo voor en na aan diegenen gegeven die serieus genoeg zijn om het pad van waarheid te bewandelen. Iedere zoeker naar waarheid dient echter een ding in gedachten te houden: dat de eerste stap op het pad van waarheid is trouw te worden aan jezelf.

In de eredienst van de Universele Soefi Eredienst worden alle godsdiensten – de christelijke, de islamitische, de hebreeuwse, de Zoroastrische, de boeddhistische en de hindoeïstische – opgenomen. Daarom wordt de zegening van Christus vanaf het altaar gegeven aan degene die de zegening van Jezus Christus zoekt; aan degene die de zegening van Mozes zoekt wordt de zegening van Mozes gegeven; voor degene die de benedictie van Boeddha zoekt is er de benedictie van Boeddha; maar degenen die de zegening van al deze groten zoeken die op verschillende tijden zijn gekomen worden door hen allen gezegend.

Wij bemoeien ons niet met het ideaal van iemand anders, noch met zijn toewijding aan zijn leraar; dat zou net zo absurd zijn als denken dat een kind meer van de moeder van een ander kind zou moeten houden dan van zijn eigen moeder. En wie heeft het recht om de grote leraren of de geschriften te vergelijken en een rang toe te kennen? Niemand; we kunnen ons ideaal een rang toekennen in de toewijding van ons hart aan het ideaal; en dat gaat alleen onszelf aan; niemand kan zich daar mee bemoeien.

Op een dag waren een paar meiden aan het spelen en iedere meid zei op haar beurt: "Mijn moeder is de beste". En ze maakten allemaal ruzie met elkaar. Een van hen was echter wijzer en zei: "O, nee; het is de moeder die beminlijk is, of dat nu jouw of mijn moeder is".

Bemoeit de Soefi Beweging zich dus met de toewijding van iemand anders tot zijn of haar leraar of lerares? Nooit. Maar tegelijkertijd nodigt ze mensen uit om de bron en het doel van alle wijsheid als een en dezelfde te zien en het is in deze waarheid dat alle zegening naar de ziel naar hunkert verleend zal worden.

Op het altaar worden de geschriften van de hierbovengenoemde religies geplaatst en er zijn ook kaarsen die al deze religies voorstellen. De verschillende kaarsen die aangestoken worden duiden op onze eerbied en respect voor al de verschillende leraren en leraressen, religies en geschriften. Zij leren ons dat er één licht en veel lampen zijn. Men dient niet eerst aan de lampen te denken; men dient als eerste het licht het hart binnen te laten komen.

Het is deze religie van eenmaking die Jezus Christus kwam onderrichten; de leer van Mozes en de inspanningen van Mohammed waren allemaal met dit doel voor ogen. Alles wat Boeddha heeft onderricht, alles wat Krishna heeft gezegd, wordt in een ding samengevat: dat het goddelijk licht één licht is en dat het de leiding die van dat licht af komt is dat het pad wordt dat de mensheid moet betreden.

Maar hoewel het Soefi ideaal via zo veel vormen tot uiting wordt gebracht hebben de Soefi's ook het vormloze ideaal van aanbidding. De vorm is er om diegenen te helpen die het nodig hebben om de vorm te zien, want alle educatie is in werkelijkheid een educatie van namen en vormen.

Als er geen namen en geen vormen zouden zijn dan zouden we ze niet hoeven te leren. Maar de vorm roept slechts het beeld op van wat er zich achter bevindt, van een en dezelfde waarheid die zich achter alle religies bevindt. Om die reden is de eredienst van de Soefi ook een lering, toch staat het elke Soefi vrij om al dan niet een vorm op te pakken. Een Soefi is niet gebonden door enige vorm. Vormen zijn er zodat hij die kan gebruiken, niet om hem tot een gevangene te maken.

In de Soefi Beweging is er niet een priesterschap in de gewone betekenis van het woord, het priesterschap is er alleen om de eredienst uit te oefenen en om aan de behoefte aan een priester te beantwoorden die altijd in ons dagelijkse leven bestaat. Degenen die in de Soefi Beweging zijn geordineerd worden Sirajs en Cherags genoemd. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. De waardige ziel wordt geordineerd; dit geeft de wereld een voorbeeld dat het op alle plaatsen – in de kerk, op school, in het parlement, aan het gerechtshof – de man en de vrouw samen zijn die de evolutie compleet maken. Maar tegelijkertijd is elke Soefi een priester, een prediker, een leraar, en een leerling van elke ziel die hij of zij op de wereld ontmoet.

De Soefi gebeden zoals Saum en Salat zijn gebeden die niet door de mens zijn gemaakt. Zij zijn van bovenaf gekomen, net zoals er in elke periode van spirituele reconstructie gebeden werden gegeven. En in de gebeden bevinden zich elke kracht en zegening, vooral voor degenen die geloven.

Wat is een echt gebed? Lofprijzing tot God. En de betekenis van lofprijzing? Waardering; op die manier het hart steeds meer openend voor de goddelijke schoonheid die men in de manifestatie ziet. Men kan nooit te dankbaar zijn. Kinderen, en ook de bedienden in het huis, zouden waardering moeten worden onderricht, niet ter wille van hen, maar voor het voordeel dat zij trekken uit het leren waarderen en op prijs stellen van zaken. Door hen dit niet te leren, ontzegt men hen een grote deugd; want vreugde en geluk liggen in de waardering van bepaalde dingen of omstandigheden. Gebed traint de ziel om de goedheid van God meer te waarderen.

Men kan in stilte bidden; maar de sensatie is psychologisch en het hardop uitspreken van de woorden doordringt de akasha's van het lichaam en reikt naar de innerlijke leef sfeer van ons wezen. Dus heeft gebed dat hardop wordt herhaald een groter effect op de ziel dan een gebed in stilte. Een gebed wordt gezegd zodat we er zelf baat bij hebben en niet zodat God er baat bij heeft.

Handelen is ook psychologisch; het maakt beelden in elk atoom van het lichaam van de gedachte die er zich achter bevindt. Elk atoom van het lichaam bidt, zelfs de bloedcellen; het gehele wezen wordt een gebed. Dus de bewegingen van het gebed zijn een psychologische handeling. Met elke beweging maken we als het ware een soort beeld dat elk atoom van ons lichaam beïnvloedt. Dit heeft invloed op onze bloedsomloop en door de bloedsomloop wordt het gehele wezen beïnvloed; het wordt zelfs op de huid geregistreerd.

Translation by Alima Mooijman, alima@sufimovement.us

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>

<http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2012/04/de-eenheid-van-religieuze-idealen-de.html>

To read the original text please visit <http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=31&h2=21>