



**The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan
Volume IX – The Unity of Religious Ideals,
17. Sufism, II**

**De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan
Deel IX – De eenheid van religieuze idealen,
17. Soefisme, II**

17. Soefisme

II

De Soefi Boodschap wordt in haar vorm van liefdadigheid heel vaak beschouwd als wat men tegenwoordig pacifisme noemt en degenen die pacifisme geen goed hart toedragen, zeggen dat ze vrede tot elke prijs betekent. Soefisme onderricht dit niet. Soefisme betekent niet goedheid, vriendelijkheid of vroomheid; Soefisme betekent wijsheid. Alles in het leven is voor wijsheid materiaal om mee te werken en wijsheid kan niet worden beperkt tot welke principes ook. Er zijn onder de Soefi's grote zielen geweest die koning waren en andere die zich in de positie van bedelaar, heilige, werkmans, commandant, generaal, zakenman, staatsman of profeet bevonden; en door de tijd heen hebben de Soefi's in alle beroepen het Soefisme beoefend. Dit toont aan dat niemand van een specifiek geloof of een bepaalde leerstelling kan zeggen dat het een Soefi doctrine is.

In muziek zijn er twee dingen: geluid en noten. Noten geven de toontrap van het geluid aan, maar geluid kan alle noten zijn, niet één noot in het bijzonder. Zo is ook met Soefisme: het is alle overtuigingen en niet één overtuiging in het bijzonder. De Soefi noemt geen enkele handeling goed of slecht, want elke handeling kan goed worden en kan ook verkeerd worden. Dat hangt af van het goede of verkeerde gebruik van de handeling, de gepastheid of ongepastheid ervan. Goed of verkeerd hangt niet af van de handeling, maar van de houding en de situatie. Dit maakt de Soefi vanzelf tolerant ten opzichte van anderen, bereidwillig om anderen te vergeven en niet bereid zich een mening te vormen over de handeling van iemand anders. Deze houding houdt de Soefi ver verwijderd van de uitspraak dat vrede goed is of dat oorlog goed is. De Soefi zal liever zeggen dat oorlog ten tijde van oorlog goed is en dat vrede ten tijde van vrede goed is.

Maar als alles op zijn eigen plaats juist is, wat moet Soefisme dan in het leven doen? Het Soefisme heeft als voornaamste taak de grond af te graven waaronder het licht van de ziel begraven is geraakt. Het is dezelfde lering als die van Christus die heeft gezegd dat niemand zijn licht onder de korenmaat moet zetten en ook dat men zijn licht volop moet laten schijnen.

De huidige toestand van de wereld is zodanig dat de mensheid abnormaal is geworden. De mens is niet alleen bang voor slechtheid, maar ook voor goedheid; de mens ducht niet alleen oorlog, maar ook vrede; hij is niet alleen de vijandschap maar ook de vriendschap beu; hij verdenkt tegenwoordig niet alleen zijn tegenstander maar zelfs ook zijn eigen broeder. Het lijkt wel alsof de mind van de wereld niet alleen moe maar ook ziek is: alsof de mensheid een zenuwinstorting heeft gehad. De mens kent, individueel of collectief, de zin of het doel van zijn leven niet. De Soefi Boodschap zet de mensheid aan het leven beter te leren kennen en om vrijheid in het leven te verkrijgen; zij spoort de mens aan dat te volbrengen wat hem goed, juist en wenselijk toeschijnt; ze zet hem aan vóór elke handeling aandacht aan de gevolgen ervan te schenken door de situatie, zijn eigen houding en de methode te bestuderen die hij zou moeten toepassen.

Het Soefisme gidst niet alleen diegenen die religieus, mystiek of visionair zijn, maar de Soefi Boodschap geeft de wereld de religie van de dag: en die is je leven tot een religie maken, je beroep of bezigheid in een religie veranderen, je ideaal tot een religieus ideaal maken. Het doel van Soefisme is het verenigen van leven en religie, die

tot dusverre klaarblijkelijk gescheiden gehouden zijn. Hoe kan iemand baat hebben bij religie als hij eens per week naar de kerk gaat en alle andere dagen van de week aan zijn zaak wijdt? Om die reden houdt de lering van het Soefisme in, het dagelijks leven te transformeren in een religie, zodat elke handeling een of andere spirituele vrucht kan dragen.

De Soefi Beweging volgt niet de methode voor wereldverbetering die verscheidene instellingen zich tegenwoordig eigen hebben gemaakt. Soefi's geloven dat als het kwade besmettelijk is, goedheid dat des te meer moet zijn. De diepte van elke ziel is goed; elke ziel is op zoek naar het goede en door de inspanning van individuen die goed wensen te doen in de wereld kan er veel worden gedaan, zelfs meer dan een materialistische instelling kan bereiken. Voor het algemeen welzijn moeten er ongetwijfeld politieke en commerciële problemen worden opgelost; maar dat mag individuen niet uitsluiten van vooruitgang, want het is alleen de individuele vooruitgang op het spirituele pad die de gewenste toestand in de wereld teweeg kan brengen.

Translation by Alima Mooijman, alima@sufimovement.us

International Sufi Movement-USA-Midwest Region <http://www.sufimovement.us/>

International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team <http://www.sufimovement.us/workers.htm>

<http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2012/01/de-eenheid-van-religieuze-idealen-17-2.html>

To read the original text please visit <http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=31&h2=17&h3=2>